

Martini, Groningen, 2^e Advent 2023, 9.30am
'Advent 2023—Wij zijn terug in de geschiedenis, met Christus'

Schriftlezing Galaten 3:23–4:10

Verspreiding Kelten over Europa

1: Oorsprongsgebied ten noorden van de Alpen

L: La Tène

H: Hallstatt

2: Grootste verspreiding in ongeveer 400 v.Chr.

B: Britse eilanden

G: Galatië in Klein-Azië

I: Iberisch schiereiland

© Wikipedia, 'Kelten'



'De Stervende Galatiër / Galliër'
(circa 60–40 voor Chr.)

© Capitijnse Musea, Rome
(inventarisatie nr. S747)

3:23 **Vóórd**at dit geloof [in Jezus Christus] kwam, werden we door de wet [van Mozes] bewaakt; we leefden in gevangenschap tot het geloof geopenbaard zou worden. 24 Kortom, de wet hield ons onder toezicht [de wet was onze 'pedagoog' / onderwijzer / opvoeder] totdat Christus kwam, opdat we rechtvaardig verklaard zouden worden op grond van geloof.

25 **Maar nu** het geloof gekomen is, staan we niet langer onder toezicht [onder de pedagogie van de wet], 26 want door dit geloof bent u allen kinderen van God, in Christus Jezus. 27 U allen die door de doop één met Christus bent geworden, hebt u met Christus omkleed. 28 Er zijn geen Joden of Grieken meer, slaven of vrijen, mannen of vrouwen - u bent allen één in Christus Jezus. 29 En omdat u Christus toebehoort, bent u nakomelingen van Abraham, erfgenamen volgens de belofte [dat in Abraham 'alle volken gezegend zullen worden', Gal 3:8 = Genesis 12:3].

4:1 Ik bedoel dit: **Zolang een erfgenaam onmondig [d.w.z. nog geen achttien] is, verschilt hij [juridisch gezien] in niets van een slaaf**, ook al is hij reeds de eigenaar van alles. 2 **Hij staat onder voogdij en toezicht tot het door zijn vader vastgestelde tijdstip is gekomen.**

3 **Op dezelfde manier waren ook wij, toen we nog onmondig waren, als slaaf onderworpen aan de machten ['de elementen'] van de wereld [onderworpen aan de elementen van aarde, water, lucht en vuur]. 4 Maar toen de bestemde tijd ['de VOLHEID van de tijd'] gekomen was [toen de tijd er rijp voor was], zond God zijn Zoon, geboren uit een vrouw en onderworpen aan de wet, 5 om ons, die aan de wet onderworpen waren, vrij te kopen ['weg te kopen van de markt'] opdat wij als kind aangenomen zouden worden. 6 En omdat u zijn kinderen bent, heeft God in ons hart de Geest van zijn Zoon gezonden, die 'Abba, Vader' roept. 7 U bent nu dus geen slaven meer, maar kinderen en als zodanig erfgenamen, dankzij God.**

8 **Vroeger**, toen u God nog niet kende, onderwierp u zich aan goden die helemaal geen goden zijn. 9 Hoe is het dan toch mogelijk dat u zich **nu**, terwijl u God hebt leren kennen – meer nog, door God gekend bent – opnieuw tot die zwakke, armzalige machten [elementen] wendt en u daaraan weer als slaaf wilt onderwerpen? 10 U houdt u aan vastgestelde dagen, maanden, seizoenen en jaren? 11 Ik vrees dat al mijn inspanningen voor u zinloos zijn geweest. (...) 5:13 Broeders en zusters, **u bent geroepen om vrij te zijn**

...



1992, Triomfantelijke vergissing na de val van de Berlijnse Muur (9 nov 1989) en de ontbinding van de USSR (1991)
Nu 32/34 jaar later ...



Inspiratie voor huidige preek: Nazareth, punt op BBC kaartje

© BBC, 11 oktober 2023

Vóór Christus
GESCHIEDENIS:

TIJD VAN ONMONDIGHEID /
ONVOLWASSENHEID /
ONDERWERPING

a) ISRAËL

De tijd van de belofte aan Abraham
dat alle volken gezegend zullen worden;
De tijd van de ‘pedagogie’ van de wet
van Mozes

b) DE GALATEN / GALLIËRS / KELTEN (en wij)

De tijd van de heerschappij van de
elementen van de kosmos (water,
aarde, lucht, vuur) die zij als goden
vereerden

De tijd van de volksverhuizing van ten
noorden van de Alpen / door Rome /
Griekenland / Turkije, naar oostgrens
van Turkije: Galatië

Van onvolwassenheid naar volwassenheid:

Zo wordt het lichaam van Christus opgebouwd, ¹³ **totdat wij allen** samen door ons geloof en door onze kennis van de Zoon van God **een eenheid vormen, de eenheid van de volmaakte mens, van de tot volle wasdom gekomen volheid van Christus.** ¹⁴ **Dan zijn we geen onmondige kinderen meer die stuurloos rondobberen en met elke wind meewaaien**, met wat er maar verkondigd wordt door mensen die tot alles in staat zijn wanneer ze anderen listig en doortrapt op een dwaalspoor willen brengen. ¹⁵ **Dan zullen we, door ons aan de waarheid te houden en elkaar lief te hebben, samen volledig toegroeien naar Hem die het hoofd is: Christus.** (Efeziërs 4:12–15)

EEUWIGHEID



‘**VOLHEID** van de
TIJD’:

DE TIJD IS ER RIJP
VOOR

KANTEL-/SCHAR-
NIERPUNT vd tijd:
Christus, geboren uit
een vrouw

Na Christus

NIEUWE WERKELIJKHEID
in de geschiedenis:

TIJD VAN
VOLWASSENWORDING

VRIJHEID (5:1, 13), een
NIEUWE SCHEPPING (6:15)